



*Als leven eindigt
en sterven begint,
wankelt de wereld
en er is twijfel overal.*

*Herinneringen troosten.
Woorden beuren op.
Licht verdringt het duister.*

*Komt tot leven,
Heer, in ons midden.*

Breng ons thuis.

*Wek in ons de hoop
op een weerzien voor altijd.*



Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht
en kalm overleden onze vader, pépé

DE HEER

Jules D'hoop

wedenaar van mevrouw Elisabeth Vroman

geboren in Hulste op 4 oktober 1914 en overleden in Wielsbeke
op 1 april 2018, gesterkt door het sacrament van de zieken.

OUD-STRIJDER '40 - '45

Het afscheid van vader, pépé zal in familiekring plaatshebben
in de aula van Begrafenissen Messiaen.

Na de dienst zal vader, pépé bijgezet worden in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Wielsbeke.

Dit melden u:

Herman en Annie Desmet - D'hoop

Maurits en Yvette Coussement - D'hoop

Patrik en Marie-Rose D'hoop - Maes

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families D'hoop - Tuytens en Vroman - Messelier

Met onze oprechte dank aan:

zijn huisarts Dr. Jo Bracke,

de directie en het personeel van het wzc Ter Lembeek in Wielsbeke.

Een laatste groet aan Jules kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
elke weekdag van 16.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Jules D'hoop
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be