



*Achter tranen van verdriet,
schuilt de glimlach van herinnering.*

Omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,
is rustig van ons heengegaan

MEVROUW

Mariette Dobbels

weduwe van de heer Roger Hostekint (1930 - 1994)

geboren in Oostrozebeke op 12 oktober 1933
en overleden in Tielt op 30 maart 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

LID VAN OKRA EN SAMANA

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis, waartoe wij
u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk
in Oostrozebeke op **donderdag 4 april 2019 om 10 uur.**

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

Een laatste groet aan Mariette kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Hostekint - Dobbels
p/a Begrafnissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafnissenmessiaen.be

Dit melden u:

Franky en Maddy Hostekint - Windels

Jochen en Nathalie Hostekint - Masureel

Angel en Jaimy

Jürgen en Fries Hostekint - Doncke

Ellen Hostekint

Carine Hostekint

Jeffrey en Charlien Hostekint - Foket

Kris en Sonja Hostekint - Buyck

Jerzy en Ingvild Hostekint - Dewachter

Matteo

Mathis

Maité

Sven De Paepe

Jessie

Kenny De Paepe

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten van
de families Dobbels - Soenens en Hostekint - Lybeer

Met onze oprechte dank aan:

haar huisarts Dr. Marc Verschoore,

het thuisverplegingsteam van Marleen Bouckaert,

Familiehulp,

haar oppassers,

de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt