



*Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid,
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je dat kon
aan wat licht en wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.*

Onverwacht is van ons heengegaan

MEVROUW

Mariette Vanlandeghem

weduwe van de heer Michel Hullebusch (1938 - 2011)

geboren in Oostrozebeke op 26 mei 1942
en overleden in Waregem op 9 januari 2020.

Volgens de wens van Mariette zal de uitvaartplechtigheid plaatshebben in intieme kring.

Een laatste groet aan Mariette kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 uur tot 18.30 uur,
op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur
tot en met woensdag 15 januari 2020.

Dit melden u:

Peter en Heidi Vanhoudt - Hullebusch

Yolinde Vanhoudt

Kurt Hullebusch

haar kinderen en kleindochter

De families Vanlandeghem - Buyck en Hullebusch - Delaere

Met onze oprechte dank aan:

haar huisartsen Dr. G. Lannoo en Dr. G. Haspeslagh,
haar burenen,

de dokters en het personeel van de dienst intensieve zorgen van
het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

Rouwbetuigingen: Familie Hullebusch - Vanlandeghem

p/a Begraffenissen Messiaen

Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke

of via www.begraffenissenmessiaen.be