



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

MEVROUW

Cecile Vanluchene

weduwe van de heer **Jozef Vandewalle** (1920 - 2007)

geboren in Oostrozebeke op 6 september 1923
en overleden in Wielsbeke op 12 januari 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke
op **zaterdag 19 januari 2019 om 10.30 uur**,
gevolgd door de crematie.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Een laatste groet aan Cecile kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 tot 18.30 uur.

Dit melden u:

† José Vandewalle

Jean Pierre en Rianne Vandewalle - Cappoen

Tom en Lieselot, Liselle
Kobe en Stefanie, Pauline
Lies en David
Nynke

Etienne en Chantal Vander Cruyssen - Vandewalle

Jeroen en Joke
Elien

Bernard en Lien Vandewalle - Vlamynck

Kasper en Gulen
Klaas en An-Sofie
Silke en Michael

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Evenals haar zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families Vanluchene - Duyck en Vandewalle - Tack

Met onze oprechte dank aan:

de directie en het personeel van het wzc Ter Lembeek in Wielsbeke.

Rouwbetuigingen: Familie Vandewalle - Vanluchene

p/a Begraffenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begraffenissenmessiaen.be